



**VER - BEELDING**



**WIM HAAZEN**



*Ze ligt ineengedoken op de vloer... haar handen  
rond haar hoofd dat huilt van eenzaamheid en  
schrijnend volgeladen met de vraag waarom...*

*'Waarom moet ik hier blijven leven... onbegrepen  
en alleen gelaten... als verstoorde geest...'*

*Een jaar of twee geleden heeft ze het bericht  
gekregen, eender als bij toeval van haar moeder  
die, zo niet bedoeld... een soort van onbewuste  
mededeling... dat haar zus bij de geboorte niet  
geademd heeft. Niet heeft geantwoord op de  
hopeloze pogingen.*

*Een ongewilde overgave aan het lot? Verraad?  
Een toch bewust gebaar van haar om toch maar  
niet te willen leven in die onbekende wereld?*

*Niemand heeft haar ooit verklaard wat er ge-  
beurd is. Niets of niemand kon ze vragen wat  
haar zus bezielde - niet bezielde...*